

**Deze maand maken we kennis met: Iris de Boer**

**1. Wie bent u en wat doet u?**

Ik ben Iris de Boer. In juli 2021 raakte ik mijn gezondheid, bedrijf, spaargeld, pensioen en toekomst kwijt door de Covid vaccinatie. Omdat ik op het internet nergens iets kon vinden over bijwerkingen (ik weet inmiddels waarom) ben ik een facebookgroep gestart voor lotgenoten. Al snel bleek dat ik bepaald niet de enige was, ook al werden we hevig gecensureerd.



Dat heeft me gemotiveerd voor het lobbyen naar onderzoek, behandeling en erkenning. Nadat we op 5 juni 2023 van het ministerie van VWS te horen hadden gekregen dat we geen hulp, onderzoek of erkenning zouden krijgen omdat we de vaccinatie vrijwillig hadden genomen kwam het idee om een stichting en patiëntenorganisatie op te richten. Als chronisch zieke kost dat helaas erg veel energie. Gelukkig vonden we begin dit jaar aansluiting bij [Stichting Coronaschade](#) en van daaruit gaan we verder met het werken aan onze doelen. Gedupeerden kunnen zich bij ons melden. Waar de NVKP er is ter voorkoming van vaccinatieschade, zijn wij er voor mensen bij wie dat niet gelukt is..

**2. Waarvan kent u de NVKP?**

Ik ken de NVKP via Door Frankema van [Stichting Vaccinvrij](#), met wie Magdalena Dزامbo van [thelongshot](#) en ik contact hadden opgenomen voor advies voor het oprichten van een stichting en communicatie met het VWS..

**3. Wat is belangrijk voor u?**

Hulp, behandeling en erkenning van vaccinatieschade uiteraard. Maar ook empathie, verbinding en samenwerking, want dat lijkt verloren te zijn gegaan tijdens de covid periode. Wellicht is dat ook een bijwerking van de vaccinatie, haha. We krijgen echt de meest vreselijke opmerkingen naar ons hoofd, gerelateerd aan gaskamers, het oudste beroep ter wereld en hellevuur. Laten we niet vergeten dat zowel 'provaxers' als 'antivaxers' hetzelfde willen: hun dierbaren beschermen. En vanuit deze overeenkomst moeten we open praten over de weg die we daarin kunnen nemen.

**4. Wat is uw levensmotto?**

Leef iedere dag alsof het de laatste is, want ik heb geleerd dat dat zomaar het geval kan zijn. Geniet, en niet met mate.

**5. Wat zou u de lezers willen meegeven?**

Je bent niet alleen en spreek je uit. Dat is de enige manier om het taboe (al heb ik nog steeds geen idee waarom er een taboe is op vaccinatieschade) te doorbreken en lotgenoten te vinden.

Lotgenoten zijn de enigen die je volledig begrijpen. Ze worden je vrienden en je familie.

Ze maken geen opmerkingen zoals 'ik ben ook wel eens moe', 'je moet je er gewoon even doorheen zetten' etcetera. Ze zijn er voor een scheldpartij, een huilpartij, een knuffel, advies en steun. Want op steun vanuit de samenleving hoeven we nauwelijks te rekenen. De enige vrijwilligers bij Stichting Coronaschade zijn momenteel ongevaccineerden, die door de overheid 'egoïstisch' werden genoemd en ons nu als enigen de hand reiken.

**Ervaringsverhaal** [“Je doet het voor een ander”](#)